

PANORAMA TRAVEL

Marokko - Marrakech, Atlasbjergene og Sahara



Denne Marokkorejse tager udgangspunkt i legendariske Marrakech – ”Ørkenens Juvel”. Det er den skinnende, røde by, hvor franske designere såsom Yves Saint Laurent slog sig ned. Man forstår godt hvorfor. Byen har noget helt særligt over sig, som bare skal opleves. Selvom Marokko ikke ligger i Orienten, har landet et stærkt orientalsk præg og udfordrer alle sanser med sit summende liv og eksotiske dufte.

Vores rejse til Marokko tager os desuden til den sydlige del af landet – ind i selve hjertet af Marokko. I denne charmerende region ligger tiltrækningen i kontrasten mellem bjerg- og ørkenlandskaber samt i det gæstfrie møde med berberne. Den lerklinede og befæstede landsby, Ait Ben Haddou, har været kulisse for adskillige storfilm. Den er en helt særlig oplevelse og på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Saharas storhed oplever vi i ørkenlandsbyen Merzouga, hvor der bliver mulighed for at vandre og ride på kamel. Om aftenen samles vi omkring bålet under stjernerne.

Også overnatningsstederne undervejs bidrager til oplevelsen. I flere af byerne bor vi i riad, som er gamle, fint istandsatte borgerhuse. Her isolerer tykke mure mod varmen og støjen fra gaden, som en lille, stille oase i byen. Som variation har vi en enkelt overnatning i guest-house i smukke bjerge for at komme lidt tættere på den lokale levevis, og vi har også en overnatning i en skøn ørken-camp – berberstil ”de luxe”.

- *Oplev Marrakech – en af den arabiske verdens mest magiske byer*
- *Gå på opdagelse i basarerne og køb alt fra krydderier til tæpper*
- *Lad dig suge ind i ørkenens stilhed under stjernerne*
- *Besku Høje Atlas’ smukke bjerglandskaber*
- *Overnat i pragtfulde riads blandt scenerier som fra 1001 Nat*
- *Mulighed for at vandre og ride på kamel og muldyr*

PANORAMA TRAVEL

Oversigt

1. dag: Afrejse fra København til Marrakech med **direkte** fly. Havebesøg.
2. dag: Marrakech – byrundtur i ”Ørkenens Juvel”
3. dag: Via Ait Ben Haddou til Skoura og Rosendalen
4. dag: Ad ”de 1000 kasbahers vej” til Bou Tharar
5. dag: Til ørkenbyen Merzouga via Dadeldalen, Tinghir og Erfoud
6. dag: Merzouga – Saharas storhed
7. dag: Erg Chebbi til Nkob
8. dag: Nkob til Ouarzazate
9. dag: Retur til Marrakech med tid i byen
10. dag: Hjemrejse (direkte fly)

Dag 1: Afrejse til Marrakech – ”Ørkenens Juvel”

Vi flyver fra København og lander i Marrakech. Vi stiger ombord i vores bus og kører nordpå mod kysten til Casablanca, hvor vi ankommer midt på eftermiddagen. Resten af eftermiddagen kan man slappe af på hotellet og gå ud og kigge lidt på byen.

Marrakech er med rette en af verdens berømte byer, og ingen rejse til Marokko er komplet uden Marrakech. Byen ligger for foden af Atlasbjergene, som en port til ørkenen, og er Marokkos fjerdestørste by efter Casablanca, Rabat og Fez. Den røde by blev grundlagt af almoraviderne i 1070–1072. Gennem århundrederne har Marrakech været hovedstad og center for handel, og den har tiltrukket fyrster, imamer og videnskabsmænd. Marrakech er en magisk by, som ikke kan undgå at gøre indtryk.

Det store torv Djemaa el Fna siges at være det travleste i Afrika. Veje og smalle gyder fører ind til pladsen, hvor alskens godtfolk holder til: healere, dansere, slangetæmmere, malere, frugtsælgere. Efter mørkets frembrud tændes lygter og lanterner, og pladsen forbliver livlig døgnet rundt. Kager og søde sager frister, og duften af grillet kød kildrer næseborene. Restauranterne rundt om pladsen virker ganske tillokkende, og flere har en flot udsigt over pladsen.

Marrakech har den største *souk* (marked) i Marokko, og de labyrintiske og smalle gange er overdækkede for at beskytte mod solens lys, og det er et herligt sted at forville sig ind, lokket af de tålmodige hammerslag fra metalarbejderne eller sælgernes utrættelige kald. Souken pirrer nysgerrigheden, og man ved aldrig hvad der venter om hjørnet.

PANORAMA TRAVEL

Vi er nok lidt matte efter rejsen, så vi tager det stille og roligt. Vi besøger Majorellehaven, som var ejet af den verdensberømte franske modeskaber, Yves Saint Laurent. Vi besøger også Yves Saint Laurent Museum, og vi spiser frokost på en dejlig, lokal restaurant.

Måltider: Frokost

Overnatning: [Riad Tamarrakecht](#) (eller lignende)



Dag 2: Marrakech

Hele dagen er afsat til at udforske denne herlige by – dels sammen, dels hver for sig. I dag skal vi opleve *medinaen* (UNESCO), som er den gamle bydel. Vi skal også se El Badii Palads, Saadi-dynastiets mausoleum, Koutoubia-moskéen og -minareten, og Ben Youssef Madrassa.

Om eftermiddagen er der tid til at slentre gennem souken og gå på opdagelse og gøre indkøb på egen hånd. Det anbefales også at opleve Djemaa el Fna, når aftenlysene tændes. Det er pragtfuldt at sidde på en af caféerne med udsigt over pladsen og opleve stemningen og nyde et lækkert måltid mad, en kop kaffe eller friskpresset appelsinjuice.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: [Riad Tamarrakecht](#) (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 3: Fra Marrakech via Ait Ben Haddou til Skoura og Rosendalen

Vi forlader Marrakech og kører sydøst ind i bjergene, Høje Atlas. Det er en fantastisk smuk køretur, og mens vi læner os tilbage og nyder turen, fortæller lokalguiden og rejselederen om Marokko. Okkerfarvede berberlandsbyer titter frem her og der, og får og geder klatrer på skråningerne. Dalene har plantager med granatæble, figer, mandler og valnødder. Atlasbjergene har forandret sig enormt gennem tiden. Engang var her hav, og det forklarer de forskellige fossiler, som sælges fra boder langs vejen.

Vi kommer op over det højeste, farbare pas i Marokko, Tizi N' Tichka (2260 m), som ofte er snedækket i vintermånederne. Bakker og kløfter viger efterhånden for mere ørkenprægede landskaber på vejen ned mod kasbah Ait Ben Haddou (UNESCO). En *kasbah* er en slags lille borg, hvor herskeren boede, når byen var under angreb. Ordet bruges dog også til at beskrive den gamle bydel på samme måde som medina. Kasbahen var et tegn på velstand. Den havde høje mure og oftest ingen vinduer og lå typisk på en bakketop eller ved en havn.

Kasbah Ait Ben Haddou er en af de mest velbevarede og fascinerende adobebyer i Marokko. Den er bygget af halm og ler og har forståeligt nok været kulisse for flere film – fx "Alexander", "Lawrence of Arabia" og "Gladiator". Engang var Ait Ben Haddou samlingssted for karavanerne, der bragte slaver, elfenben, guld og salt fra Sahara til Marrakech.

Efter besøget kører vi via Ouarzazate til Skoura, hvor vi skal overnatte. Byen har et par berømte kasbaher, Kasbah Amerdil og Kasbah Ben Moro, som man kan besøge, hvis der er tid. Skoura ligger i Rosendalen, der er kendt for sin årlige rosenfestival (i maj) og har Marokkos største produktion af rosenvand og -olie. Her er også mange palmer.

I Skoura besøger vi den lokale NGO "El Kebbaba el Khamsa", som bliver støttet af Panorama Travel. Vi besøger en lokal skole og et kvindekooperativ, der producerer brød og kager.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning i [Kasbah Ait ben Damiette i Skoura](#) (eller lignende)

Dag 4: Ad "de 1000 kasbahers vej" til Bou Tharar og mulighed for vandring

Efter morgenmaden kører vi halvanden time videre østpå ad "de 1000 kasbahers vej". Det poetiske tilnavn refererer til de mange oasebyer, som hver især kan prale af at have sine egne særegne kasbaher.

Adobehusene vokser i antal efterhånden som vi nærmer os vores mål – den lerklinede landsby Bou Tharar. Den ligger i 1600 meters højde i hjertet af Rosendalen og har fået tilnavnet "Berber Colorado". Vi tjekker ind på vores guesthouse og gør os klar til dagens vandretur.

Bou Tharar ligger i et meget smukt område med dybe kløfter, golde men farve-strålende bjerge og frodige dale, Vi krydser grønne marker og ser adobelandsbyer undervejs. Vandreturen er på

PANORAMA TRAVEL

14 km og går fortrinsvis gennem fladt terræn. Man kan vælge at gå eller ride på muldyr (eller en kombination). I landsbyen El Hot stopper vi for at spise frokost og besøger en fin kasbah med fin udsigt over dalen. Efter frokost krydser vi Agoutikløften til den nordlige side af dalen med fantastiske udsigter over den centrale del af Høje Atlas. Undervejs møder vi lokale, som arbejder i markerne, og hyrder med deres får og geder, og vi oplever lidt af deres dagligdag. I landsbyen Alemdoun bliver vi samlet op af vores bus og kørt tilbage til Bou Tharar. Resten af eftermiddagen nyder vi i landsbyen.

NB: Det er ingen anstrengende vandring, eftersom den går gennem fladt terræn. Der er mulighed for at afkorte vandreturen, hvis man vender om ved kløften og går tilbage samme vej. Hvis ikke man ønsker at deltage i vandreturen, kan man blive i Bou Tharar og slappe af og opleve landsbyen og det omkringliggende landskab (frokost i vores guest-house).

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning i guest-house i Bou Tharar



Dag 5: Til ørkenbyen Merzouga via Dadeldalen, Tinghir og Erfoud

Dagens køretur ind i ørkenen er på 250 km og byder på spændende oplevelser undervejs. Vi starter tidligt og kører via Dadeldalen (Boumalne Dades) og berber-landsbyer til Tinghir, hvor vi gør et kort stop. Tinghir ligger 100 kilometer fra Bou Tharar i hjertet af Toudradalen. Det er en gammel, fransk garnisonsby, som i dag domineres af ruiner efter et gammelt palads.

PANORAMA TRAVEL

Næste stop er Erfoud, hvor vi spiser frokost. Den lille ørkenby ligger for foden af Høje Atlas på "de 1000 kasbahers vej". Fransmændene havde en bastion i Erfoud, som skulle beskytte mod de uregerlige ørkenstammer. Byen handlede med marmor og dadler og er desuden kendt for sine gamle fossiler.

Efter Erfoud begynder klitterne i Erg Chebbi at dukke op. Det storslåede område inspirerede forfatteren le Clézio til bogen "Désert" (1980): "Der er ingen større følelse end at komme ind i ørkenen". Le Clézio modtog Nobels Litteraturpris i 2008. Og han har ret – det er præcis hvad man føler: storhed og stilhed i naturens vold blandt enorme sandklitter.

Vi ankommer til Merzouga sidst på dagen. Her kan vi nyde ørkenlandskaberne i fulde drag i en luksuriøs riad, som ligger ved foden af klitterne. Værelserne er alle indrettet i en stil traditionel for regionen i varme farver. Riaden har en hyggelig stue med en indbydende pejs, et hjørne til at slappe af og læse, masser af eksterne rum, hvor man kan nyde en kop te eller en drink, samt en dejlig terrasse med en fantastisk udsigt til klitterne og en fantastisk stjernehimmel, når mørket sænker sig. Menuen i restauranten er baseret på det, der er tilgængeligt i souken, så det er sæsonbestemt og altid frisk.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: [Riad Madu i Merzouga](#) (eller lignende)

Dag 6: Merzouga – Saharas storhed

Merzouga er en lille landsby i Sahara for foden af Erg Chebbi sandklitter. I århundreder har det været mødestedet for forskellige ørkenfolk, der udvekslede varer her. Kasbaher fungerede som karavanseraier, hvor rejsende kunne søge beskyttelse fra røvere og sandstorme. Der er en helt særlig fornemmelse at være her midt i ørkenen. Man gribes uvægerligt af stilheden og storheden og det ugæstfri landskab, som er i konstant forandring; vinden ændrer form og størrelse på klitterne, der også skifter farve i løbet af døgnet. Det bløde lys ved solopgang og solnedgang indbyder til fine stemnings-billeder.

Hele dagen er afsat til rigtig at opleve ørkenen. Efter en dejlig morgenmad kører vi med jeep rundt i klitterne. Vi hilser på en nomade-familie undervejs og inviteres på te i deres sorte telte og bliver lidt klogere på det barske liv i ørkenen. Vi ankommer til landsbyen Khemliya og besøger et "musikhus", hvor vi oplever den traditionelle *gnawa-musik*. Gnawaerne er en etnisk minoritet, hvis forfædre engang gennem slaveri kom fra Vestafrika til Marokko. Vi spiser frokost i landsbyen, og om eftermiddagen rider vi på kamel (eller vandrer) mellem sandklitterne for at komme frem til vores fantastiske ørkenlejr, hvor vi skal tilbringe natten i vaskeægte bedouinstil! Det er en sjov oplevelse at ride på kamel og noget anderledes end at ride på hest. Vi kommer ind i ørkenen og er midt i de fantastiske landskaber med den overvældende stilhed og endeløshed.

NB: Der er mulighed for at blive kørt i jeep, hvis ikke man vil vandre eller ride (ikke inkluderet i prisen og skal bookes ved bestilling af rejsen).

PANORAMA TRAVEL

Efter halvanden times tid i mageligt tempo når vi frem til vores herlige bedouinlejr i ørkenen mellem sandklitterne. Her kan vi rigtig slappe af resten af eftermiddagen og nyde den fantastiske stemning langt væk fra alting. Om aftenen kan vi betragte solnedgangen, inden vi skal nyde et skønt, traditionelt måltid. Bagefter kan vi samles omkring bålet til musik og ørkenhygge under en fabelagtig stjernehimmel.

NB: Der er mulighed for at leje en *4x4 ørken-buggy* eller en *"quad"* i lejren. Det er en rigtig adrenalinindsprøjtning men foregår under sikre forhold og med respekt for naturen (ikke inkluderet i prisen og skal bookes ved bestilling af rejsen).

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning: [Ørken-camp i Erg Chebbi](#) (eller lignende)



Dag 7: Erg Chebbi til Nkob

Efter morgenmad i lejren kører vi tilbage til Merzouga. Her skifter vi fra jeeps til bus og sætter kursen vestpå mod den frodige Draadal. Dalen har Marokkos største palmelund, som strækker sig over 100 kilometer langs med Draafloden.

Første stop er Rissani, som ligger 40 kilometer fra Merzouga. Byen har en skøn blanding af araber- og berberkultur og er kendt for sin livlige souk – særlig på tirs-, tors-, og søndage, hvor man kan opleve fåre-, gede- og æselmarked.

Vi fortsætter over ørkensletter med tamarisker og akacietræer, inden vi når frem til Tazzarine, hvor vi gør holdt. Byen ligger tæt på Draadalen og var derfor et naturligt stoppested for karavanerne. De mange gamle kasbaher står tilbage som et minde om Tazzarines velmagtsdage. Her ses også *marabouts*, som er gravpladser for hellige mænd.

PANORAMA TRAVEL

Ved ankomsten til Nkob spiser vi frokost, hvorefter vi tjekker ind på vores riad. Om eftermiddagen kan vi se nærmere på byen. Også Nkob blev velhavende af karavanehandlen. Mindst 45 kasbaer vidner om en tid, hvor Nkob handlede med legendariske Timbuktu længere mod syd. Landsbyen var desuden berygtet for sine nomadekrigere.

Vi går en tur i den fredelige landsby og den smukke palmelund og får et indtryk af berbernes kultur.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: [Riad Kasbah Baha Baha](#) (eller lignende)

Dag 8: Nkob til Ouarzazate

Dagens etape er dejlig kort – et par timers kørsel. Vi forlader Nkob og kører mod Ouarzazate. Efter Agdz stiger terrænet, og vi kører op i de vulkanske bjerge, Jebel Saghro. Bjergene er blevet formet gennem millioner af år, og resultatet er forvredne, sorte toppe i over 2700 meters højde og vilde, specielle landskaber. Her er måneagtige plateauer, dybe kløfter og fjerne landsbyer med udsigter man kun kan drømme om.

Ved ankomst til Ouarzazate tjekker vi ind på vores riad, hvorefter der er tid til at se nærmere på ”Porten til Ørkenen”, som byen også kaldes. Ouarzazate har omkring 70.000 indbyggere og ligger midt på et plateau lige syd for Høje Atlas i godt 100 meters højde. Byen har sin andel af prominente kasbaer

Her har vi en meget afslappet byvandring, hvor vi blandt andet besøger den imponerende Taourirt-fæstning, som tilhørte den magtfulde Glaoua-familie frem til uafhængigheden i 1956. Resten af eftermiddagen er på egen hånd. Ouarzazate er kendt for sin keramik – særlig den med grøn glasur – samt produkter, der indeholder rosenolier (fx cremer).

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: [Riad Dar Chamaa i Ouarzazate](#) (eller lignende)

Dag 9: Retur til Marrakech

Vi kører tilbage til Marrakech og kommer atter over det flotte pas, Tizi N’ Tichka. Vi spiser frokost i Marrakech, og eftermiddagen er på egen hånd. Man kan se lidt mere af byen og gøre de sidste indkøb.

Måltider: Morgenmad og frokost

Overnatning: [Riad Tamarrakecht](#) (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 10: Hjemrejse

Vores fantastiske eventyr er ved vejs ende. Efter morgenmaden kører vi til lufthavnen og flyver til København, hvor vi ankommer om eftermiddagen.

Måltider: Morgenmad



PANORAMA TRAVEL

Prisen inkluderer

Direkte fly København - Marrakech / Marrakech - København

Hotelpakke STANDARD: nøje udvalgte 3-4* hoteller og riads i delt dobbeltværelse

Halvpension dag 2-3, 5, 7-9

HELpension dag 4 og 6

Alle entreer ifølge programmet

Transport i egen bus med aircondition ifølge programmet

Transport i jeeps dag 6 (kun formiddag) og dag 7 ifølge programmet

Dansk rejseleder (kun grupperejser)

Engelsktalende lokalguide (kun grupperejser)

Ikke inkluderet

Afbestillings- og rejseforsikring

Visse måltider

Drikkevarer

Drikkepenge til chauffør og lokalguide

(Evt. kørsel i jeep dag 6, eftermiddag: 90 € per jeep – kan deles af 4-5 personer)

(Eneværelsestillæg)

Praktiske oplysninger

Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.