

PANORAMA TRAVEL

Indien - Rajasthan og Taj Mahal



Drømmer du om at svaje på ryggen af en kamel gennem den gyldne sandørken og blive bombarderet af sanseindtryk i Indiens farverigeste byer? På denne rejse kommer vi til at opleve hele farvepaletten. Mænd med røde turbaner og kvinder i kulørte sarier er en del af bybilledet i den lyserøde by, Jaipur, den blåmalede by, Jodhpur, den hvide by, Udaipur, og den gyldne ørkenby, Jaisalmer.

Byerne har nogle af Indiens mest farverige basarer. For slet ikke at tale om farverne på de hundredvis af overpyntede kameler, som vi får at se på verdens største kamelmarked i Pushkar.

Rajasthan er Indiens største delstat og bliver ofte kaldt "juvelen i Indiens krone". Fortidens imperier og kongedømmer har sat sit præg på kulturen og arkitekturen med talrige forter og overdådige paladser. Vi skal til Maharajaernes land - ud på kamelsafari, overnatte i en ørken-camp og have det sjovt!

- *Se et af de nye syv vidundere, Taj Mahal*
- *Oplev verdens største kamelmarked i Pushkar*
- *Nyd en sejlads på Pichola-søen i den smukke by, Udaipur*
- *Gå på opdagelse Maharajaernes gamle kongepaladser og forter*
- *Rid på kamelryg gennem Thar-ørkenen*

PANORAMA TRAVEL

Oversigt

- Dag 1: Afrejse fra København til Delhi
- Dag 2: Ankomst og byrundtur i Indiens pulserende hovedstad Delhi
- Dag 3: Med eksprestog til Agra og Indiens berømte seværdighed, Taj Mahal
- Dag 4: Besøg i landsbyen Abhaneri på vej mod Jaipur
- Dag 5: Oplevelser i den lyserøde by Jaipur
- Dag 6: Videre til en af Indiens helligste byer, Pushkar
- Dag 7: Verdens største kamelmarked
- Dag 8: Kørsel til Udaipur
- Dag 9: Fortryllende stemning i den skønne og romantiske by Udaipur
- Dag 10: Ranakpurs smukke templer og videre mod Jodhpur
- Dag 11: Den Blå By, Jodhpur og gennem Thar-ørkenen til Jaisalmer
- Dag 12: Den gyldne ørkenby, Jaisalmer
- Dag 13 Kamelsafari i Thar-ørkenen og overnatning i ørkencamp
- Dag 14: Retur til Jodhpur og fly til Delhi
- Dag 15: Hjemrejse

Dag 1: Afrejse fra København til Delhi

Afrejse fra København midt på dagen med ankomst til Delhi tidligt næste morgen.

Dag 2: Ankomst og byrundtur i Indiens pulserende hovedstad Delhi

Vi bydes velkommen i lufthavnen af vores lokale guide og køres herefter til hotellet. Her spiser vi morgenmad og slapper lidt af efter flyveturen. Senere starter eventyret i et dyttende inferno i den hektiske storby, Delhi. Byen opdeles i to områder – New Delhi og Old Delhi.

Selvom de fortsat vokser side om side, er turen mellem dem næsten som en tidsrejse. Old Delhi er den mest historiske del af metropolen med rødder, der går tilbage til mogulernes tid. New Delhi er designet af briterne under kolonitiden.

Vores byrundtur starter i Old Delhi med at vi ser det Røde Fort, Lal Qila, som blev bygget i røde sandsten. Fortet er fra midten af det 17. århundrede, da stormogulen Shah Jahan flyttede sin base fra Agra til Delhi.

Vi tager derfra på en rickshaw-tur gennem de hektiske gyder i markedsgaderne i Chandni Chowk, der bugner med små butikker, der bla. sælger tøj, sølvsmykker og krydderier. Vi kommer frem til Indiens største moské Jama Masjid, som ligeledes er bygget af Shah Jahan. Moskeen dækker et område på 14 hektar og kan rumme op til 25.000 mennesker på én gang.

Vi ser også Raj Ghat, som er et mindesmærke på det sted, hvor Mahatma Gandhi blev kremeret.

Sidst på eftermiddagen besøger vi komplekset Qutab Minar, og ser krigsmonumentet India Gate, præsidentboligen, Parlamentet og Sekretariat-bygningerne som er en interessant blanding af victoriansk og 20. århundredes arkitektur i bydelen New Delhi.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Delhi: Deventure eller Regent Grand (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 3: Med eksprestog til Agra og Indiens berømte seværdighed Taj Mahal

I dag starter vi tidligt og rejser med eksprestog til Indiens tidligere hovedstad, Agra. Her skal vi først og fremmest se det prægtige mausoleum, Taj Mahal, der er kåret som et af verdens syv nye vidundere. Vi kommer ind gennem en udsmykket indgang med imponerende buer, mens den fortryllende elfenbenshvide marmorbygning gradvist kommer til syne.

Foran os står nu Taj Mahal med sin store, centrale kuppel, flankeret af fire minareter i perfekt symmetri og omgivet af omhyggeligt anlagte haver i persisk stil med pavilloner, springvand og spejlbasiner.

Superlativerne hænger over dette smukke gravmonument, som stormogulen Shah Jahan grundlagde i 1631 til ære for sin elskede hustru, Mumtaz Mahal, der døde under fødslen af deres 14. barn. Det tog 22 år for en arbejdsstyrke på op mod 20.000 mand at opføre Taj Mahal. Der blev brugt ca. 1000 elefanter til at slæbe de tunge bygningsmaterialer såsom marmor, der blev hentet i Jaipur.

Selve gravmonumentet står med skinnende facader, der gradvist skifter nuance, alt efter hvornår på dagen sollyset rammer bygningen. Detaljerigdommen er enorm med snirklede blomsterornamenter af i alt 28 forskellige halv- og helædelsten indlagt i facader og nicher. Udsmykningen er proportional med bygningen og kan nydes såvel tæt på og på afstand. Det er et sandt arkitektonisk mesterværk.



PANORAMA TRAVEL

Når vi har beundret Taj Mahal, skal vi besøge Agra Fort. Opførelsen af dette fort blev påbegyndt omkring år 1565 og er det største og mest imponerende fort fra mogultiden. Det var herfra skiftende stormoguler regerede over hele imperiet, og komplekset udgør næsten en hel by i sig selv. Shah Jahan færdiggjorde fortet til sin nuværende form.

Da sønnen Aurangzeb erobrede magten fra sin far, blev Shah Jahan sat i husarrest i fortet. Her sad han resten af sine dage og kunne fra vinduet se over på sin elskede Mumtaz's gravmæle Taj Mahal, indtil han døde i 1666.

Til sidst besøger vi gravmonumentet, Itimad-ud-Daulah, som er en forløber for Taj Mahal. Det var den første bygning i Indien, hvor marmorindlæg blev brugt så smukt og omfattende. Itimad-ud-Daulah går også under navnet "Baby Taj".

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Agra: Royale Regent eller Howard Plaza The Fern (eller lignende)

Dag 4: Besøg i landsbyen Abhaneri på vej mod Jaipur (260 km / 5 timer)

I dag rejser vi til delstaten Rajasthan. Undervejs på turen stopper vi i landsbyen Abhaneri. Her ser vi en af Indiens mest oversete og utrolige seværdigheder, Chand Baori, som er en 30 meter dyb trinbrønd med et underjordisk palads på den ene side. Man kommer ned i brønden ad en labyrint af 3.500 symmetriske stentrapper, hvor lokalbefolkningen engang kom for at hente vand.

Efter besøget i Abhaneri fortsætter vi til Rajasthans hovedstad, Jaipur. Den er også kendt under navnet "Den Lyserøde By". Mange af de historiske bygninger i den gamle bydel blev malet i pastelfarven i anledning af dronning Victorias mand prins Alberts besøg i 1883.

Byen er hektisk og har masser af farverige basarer. Her er larmende trafik og det er ikke usædvanligt at se kameler, elefanter og hellige køer i gadebilledet.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Jaipur: Park Prime eller Traditional Haveli (eller lignende)

Dag 5: Oplevelser i den lyserøde by Jaipur

På en bakketop nord for Jaipur ligger det imponerende Amber Palads, som vi starter dagen med at besøge. Amber Palads et af Indiens mest velbevarede paladser, og det giver et godt indblik i de luksuriøse omgivelser, som maharajaerne i sin tid boede i. Fra audienssalen kommer vi gennem tre smukke gårde med marmorsøjler og springvand. Det mest imponerende rum er den såkaldte Sejrshal, der rummer et utal af spejlmosaikker.

Det tog 25 år at bygge dette imponerende palads, og i de cirka 130 år fra opførelsen frem til 1727 blev den indvendige del moderniseret og forfinet adskillige gange af forskellige maharajaer.

PANORAMA TRAVEL

Med til historien om paladset hører også talrige beretninger om interne magtkampe mellem dronninger og elskerinder, der ønskede at vinde maharajaens gunst. Til sidst valgte maharajaen Jai Singh at flytte 11 kilometer mod syd og grundlægge byen Jaipur, der blev opkaldt efter ham selv. Jaipur blev samtidig udnævnt til ny hovedstad i Rajasthan.

Efter besøget på Amber Palads kører vi tilbage til Jaipurs gamle bydel, som omkranses af en bymur med syv byporte. Inde bag bymuren findes en række meget smukke og spektakulære bygninger. Blandt disse er Hawa Mahal også kaldet Vindenes Palads. Bygningen er ikke noget egentligt palads, men blot en facade med 953 vinduer, der er bygget op ad City Palace. Herfra kunne maharajaens harem af kvinder sidde og kigge ud på livet udenfor.

City Palace huser stadig Jaipurs royale familie, men del af paladset er ombygget til et våben- og tekstilmuseum. Vi besøger også Jantar Mantar, som er et observatorium bygget i sten og marmor.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Jaipur: Park Prime eller Traditional Haveli (eller lignende)



PANORAMA TRAVEL

Dag 6: Kørsel til en af Indiens helligste byer, Pushkar (150 km / 3 timer)

Efter morgenmaden går turen mod Pushkar, som er en af de ældste og helligste byer i Indien. Den er blandt de fem hinduistiske pilgrimssteder eller såkaldte *dhams*. Byen har 52 paladser og mere end 500 templer. Det mest berømte er Brahma-templet, som vi besøger. Det er dedikeret til skabesguden, Brahma.

Ifølge legenden tabte Brahma en lotusblomst, og dér, hvor et af kronbladene faldt, formedes Pushkar-søen, som derfor er hellig. Ved nogle de 52 *ghats* ("trin") vil vi se pilgrimme, som er rejst hertil for at bade og få rensset deres sjæl i søens hellige vand. *Sadhuer* (hellige mænd) med lange dreadlocks dyrker yoga ved bredden, aberne hopper fra hustag til hustag, og hellige køer tygger drøv i de smalle gyder. Her er alt det, man forbinder med det ægte Indien.

Én gang om året, når der er fuldmåne i november, afholdes verdens største dyremarked i Pushkar, som vi er her for at opleve.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Pushkar: Deluxe Camp (eller lignende)

Dag 7: Verdens største kamelmarked

Vær forberedt på at blive overvældet af indtryk i dette kæmpe virvar af mennesker og dyr. Folk fra alle dele af Rajasthan kommer for at tage del i markedet og festivalen. Her er kvæg, heste, får, geder, og flest af alt kameler. Over 50.000 kameler (eller rettere dromedarer) udstilles for ca. 200.000 besøgende og handlende. Der afholdes væddeløb, hvor kamelerne er traditionelt og meget farverigt udsmykket.

Markedspladsen osrer af aktiviteter og ikke kun for kreaturhandlerne. Der er også musik, folkedans, gøglere, jonglører, gadeteater og boder, der sælger kunsthåndværk og artefakter.

Vi har hele dagen til at gå rundt på markedspladsen og suge indtryk til os.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Pushkar: Deluxe Camp (eller lignende)

Dag 8: Kørsel til Udaipur (300 km / 6 timer)

Vi forlader Pushkar og kører videre til Udaipur. Byen bliver ofte beskrevet som en af de smukkeste og mest romantiske byer i Indien. Når vi har rystet rejsestøvet af os efter køreturen, kan vi nyde en "sundowner" med en skøn udsigt til Pichola-søen og Udaipurs oplyste templer og paladser.

Agent 007 kastede stjernestøv over Udaipur i 1983, da Bond-filmen Octopussy blev filmet her. Så måske skal vores drinks også være "Shaken, not stirred"!

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Udaipur: Hotel Rajdarshan eller Inder Prakash Haveli (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 9: Fortryllende stemning i den skønne og romantiske by Udaipur

I dag går vi på opdagelse i Udaipur. Vi besøger City Palace, som er et kompleks af små og store paladser, museer og haver. Det er bygget af forskellige magtherrer over en periode på 400 år og omfatter en rig blanding af rajasthani, mughal, middelalderlig europæisk og kinesisk arkitektur.

Vi ser også Jagdish-templet og kulturhuset Bharatiya Lok Kala Mandal, som huser en interessant samling af folkekjoler, marionetdukker, masker og folkemusikinstrumenter mv. På byrundturen kan vi også beundre de frodige planter, marmorstatuer og springvand i haven, Saheliyon-ki-Bari, som kaldes kvindernes park, da den engang var forbeholdt paladsets kvinder.

Vi skal også udforske Udaipurs store kunstnermiljø, som indeholder scenekunst, musik, gallerier og lokalt kunsthåndværk.

Sidst på eftermiddagen tager vi ud på en smuk sejlads på Pichola-søen, hvor vi kan nyde synet af byens imponerende huse og paladser fra vindsiden. Bl.a. andet ser vi paladset Jagmandir, der ligger på en lille ø og er i dag ombygget til et luksushotel.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Udaipur: Hotel Rajdarshan eller Inder Prakash Haveli (eller lignende)



Dag 10: Ranakpurs smukke templer og videre mod Jodhpur (265 km / 6-7 timer)

Vi forlader Udaipur og rejser videre mod Jodhpur. Undervejs kommer vi forbi Ranakpur, hvor Indiens største jainistiske tempelkompleks ligger.

Jainismen er et af Indiens utallige, religiøse mindretal. Religionen blev grundlagt i Indien omtrent samtidigt med buddhismen af Mahavira. Jainisterne betragter Mahavira som den sidste af 24 *jinaer* eller sejrherre, som havde det tilfælles, at de gennem meditation besejrede deres egen karma og derved opnåede fuldkommen oplysning og forløsning.

PANORAMA TRAVEL

Dette forsøger jainisterne selv at efterleve. En af deres vigtigste grundlærere er, at de ikke må skade andre levende væsener. Munkene bærer derfor masker for munden, så de ikke kommer til at sluge et insekt, og de fejer med små koste foran sig for ikke at kvase kryb og skravle på jorden.

Det største af de fem templer i Ranakpur er fra det 15. århundrede. Indenfor er der 1444 søjler i marmor, og ikke to af søjlerne er ens. De har deres helt egne mønstre og udskæringer, der snor og krøller sig op i tre etagers højde. Søjlerne står på et marmorgulv og bærer et smukt dekoreret marmorloft. En af munkene viser os rundt i templerne og fortæller om deres religion og filosofi.

Efter besøget i templerne kører vi videre til Jodhpur, byen med alle de blåmalede huse. Næsten alle husene i den gamle bydel er malet koboltblå, hvilket de lokale siger, holder myggene væk.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Jodhpur: Zone by Park eller The Fern Residency (eller lignende)

Dag 11: Den Blå By, Jodhpur, og gennem Thar-ørkenen til Jaisalmer (265 km / 5-6 timer)

Inden vi forlader Jodhpur, tager vi rundt og kigger lidt nærmere på byen. På en lille bakketop ligger Mehrangarh Fort omsluttet af en bymur med flere byporte. Fra fortet er der en flot panoramaudsigt over byen, der ligger som et blå tæppe for foden af bakken.

Mehrangarh-fortet er bygget af byens grundlægger Rao Jodha i år 1459. Han erobrede det omkringliggende område og grundlagde et kongedømme, som blev kendt som Marwar, og senere Jodhpur. Inde bag fortets mure findes paladser, templer og haver med patioer og skyggefulde områder, hvor hoffet kunne nyde tilværelsen. Vi ser bl.a. paladserne Moti Mahal og Phool Mahal.

Vi besøger også Jaswant Thada og det tilhørende museum. Jaswant Thada er et imponerende krematorium for den kongelige familie og er bygget i 1899 i hvidt marmor.

Om eftermiddagen går turen videre, og vi kører langt ind i Thar-ørkenen til Jaisalmer tæt ved den pakistanske grænse. Da mange af Jaisalmers bygninger er opført i gyldne sandsten, har den fået tilnavnet "den gyldne by".

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Jaisalmer: Desert Palace eller Meri Haveli (eller lignende)

Dag 12: Den gyldne ørkenby Jaisalmer

Jaisalmer blev grundlagt i 1156 af rajput-kongen Rao Rawal Jaisal. På de store handelskaravaners tid førte en sidegren af den gamle Silkevej gennem denne by. Utallige kamelkaravaner bragte varer til og fra Centralasien, Persien, Tyrkiet, Europa og Kina.

Denne handel medførte øget velstand i Jaisalmer, og rige handelsmænd opførte prægtige palæer i sandsten, kaldet *haveli*. Mure og balkoner blev overdådigt udsmykket med smukke, detaljerede udskæringer.

PANORAMA TRAVEL

Velstanden medførte imidlertid også, at røverier blev stadig hyppigere, så for at beskytte sine undersåtter lod Roa Rawal Jaisal et stort fort, Sonar Qila, opføre på en 76 meter høj klippe. Byens indbyggere flyttede inden for fortets mure, og der blev anlagt 99 bastioner.

Med til forsvaret hørte store stenkugler og aflange stencylindre, som lå på de brede mure, parate til at blive rullet ud over kanten og ned i hovedet på fjender, som forsøgte at bestige murene.

På vores byrundtur i dag ser vi fortet, Gadara-søen og et par af de berømte *havelis* – Nathamalji hi Haveli og Patwon ki Haveli. Vi får også mulighed for at slentre rundt byens snævre gader eller handle i basaren og mærke duften af krydderier kilde i næsen, mens vi snor os frem blandt turbanklædte mænd og kvinder i farvestrålende sarier.

Måltider inkluderet: morgenmad

Overnatning i Jaisalmer: Desert Palace eller Meri Haveli (eller lignende)



Dag 13: Kamelsafari i Thar-ørkenen

I dag starter vores eventyrlige kamelsafari, og vi kører ud til vores ørken-camp. Hen på eftermiddagen bliver vi mødt af vores kameldrivere, som tager os ud på et par timers kamelsafari. Med os har vi en følgebil til de deltagere, der ikke ønsker at ride eller blot trænger til en pause fra puklerne.

PANORAMA TRAVEL

Thar-ørkenen er en af verdens store ørkener og dækker et areal på 200.000 km². Ørkenlandskabet består af gyldne klitter, som bliver op til 50 meter høje, men størsteparten af ørkenen består af vidtstrakte sand- og grusflader med spredt bevoksning af buske og lavtvoksende træer.

Undervejs passerer vi en landsby, hvor vi får et indblik i ørkenfolkernes hårde tilværelse. Ofte støder vi på græssende geder, får, kameler og okser, som ihærdigt arbejder på at finde føde nok i den tørre ørken. I det gullige aftenlys ser vi flokke af geder og får, der drives hjem til landsbyerne. Klitterne farves gyldne af sollyset, og dromedarerne kaster lange skygger.

Aftenen tilbringer vi i en komfortabel camp under tusinder af blinkende stjerner, og måske ser vi et stjerneskyd eller en satellit, der farer hen over himlen. Vores camp byder måske også på traditionel musik og danseopvisning (kan ikke garanteres).

NB: I november kan temperaturen i løbet af dagen godt komme op på 24 grader, og om natten kan den komme ned på 5 grader. Så tag gerne lidt ekstra varmt tøj med til de kølige aften- og nattetimer.

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning i Thar-ørkenen: Clarks Exotica Desert Camp

Dag 14: Retur til vejen og kørsel til Jodhpur. Fly til Delhi.

Vi starter tidligt og rider ud på kamelerne, mens vi ser solen stå op over sandklitterne. Efter en times ridning får vi morgenmad, pakker og vi kører til lufthavnen i Jodhpur. Herfra vi flyver til Delhi. Flyveturen tager halvanden time.

Om aftenen samles vi til afskedsmiddag, hygger og taler om alle de skønne oplevelser, vi har haft sammen i Rajasthan.

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad

Overnatning i Delhi: Deventure eller Regent Grand (eller lignende)

Dag 15: Hjemrejse

Tidligt om morgenen kører vi til lufthavnen og flyver til København.

PANORAMA TRAVEL

Pris: se panoramatravel.dk

Prisen inkluderer

- Fly København - Delhi / Delhi - København
- Fly Jodhpur - Delhi
- Hotelpakke EXTRA: Overnatning på 4* hoteller i delt dobbeltværelse med morgenmad
- Overnatning i ørken-camp dag 6-7 og 13 (deluxe)
- Halvpension
- Helpension dag 13
- Lufthavnstransfers
- Transport i privat bus
- Eksprestog Delhi - Agra
- Jeep (følgebil under safarien)
- Alle entréer ifølge program
- Bådtur på Pichola-søen i Udaipur
- Dansk rejseleder
- Engelsktalende lokalguide

Ikke inkluderet

- Afbestillings- og rejseforsikring
- Drikkepenge til chauffør og lokalguide
- Visse måltider
- Visum til Indien
- (Eneværelsestillæg)

Praktiske oplysninger

- Der kræves visum til Indien, som søges inden afrejse.
- Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse.