

PANORAMA TRAVEL

Usbekistan - ad Silkevejen til Aralsøen



Dette er den ultimative rejse til Usbekistan, hvor du foruden de tre legendariske silkevejsbyer også oplever kunstmuseet "Ørkenens Louvre" og de specielle landskaber ved Aralsøen. Vi følger karavanernes spor gennem et af Silkevejens mest spændende lande. Karavanebyerne Samarkand, Bukhara og Khiva har tiltrukket rejsende i århundreder med sine prægtige bygningsværker og farverige basarer. Her møttes alle dine sanser; duftende krydderier, brægende æsler, kulørte dragter.

Aralsøens tilbagetrækning har efterladt særprægede landskaber og rustne skibe langt inde på land, og vi hører om den tragiske historie men også om initiativer for at bevare søen.

Usbekistan havde sin storhedstid under Emir Timur (1336-1405) og hans efterkommere. Imponerende monumenter blev rejst som symbol på deres magt og med persisk kunst og arkitektur som forbillede. Men også 70 år under sovjetstyret har sat sit præg. I Usbekistan mødes nyt og gammelt.

Velkommen til et fortryllende eventyr på Silkevejen!

- *Besku Silkevejens blåkaklede monumenter i Samarkand*
- *Oplev Registan i Samarkand - en af verdens smukkeste pladser*
- *Lad dig fortabe i Bukharas og Khivas basarer - en fryd for alle sanser*
- *Mærk de historiske vingesus i karavanebyerne*
- *Bliv klogere på Centralasiens historie efter Sovjetunionens kollaps*
- *Gå på opdagelse i "Ørkenens Louvre" med en samling på 82.000 værker*
- *Se de bizzarre landskaber og hør historien om Aralsøen*

PANORAMA TRAVEL

Oversigt

- Dag 1: Afrejse fra København
- Dag 2: Ankomst til Tashkent og byrundtur
- Dag 3: Med højhastighedstoget til Samarkand
- Dag 4: Sagnomspundne Samarkand!
- Dag 5: Via Gijduvan til Bukhara
- Dag 6: Højdepunkter i Bukhara og tid på egen hånd
- Dag 7: Gennem ørkenen til Khiva
- Dag 8: Charmerende Khiva
- Dag 9: Ørkenlotte, Ørkenens Louvre og Nukus
- Dag 10: Øde landskaber ved Aralsøen
- Dag 11: Rustne skibe i ørkenen og retur til Nukus
- Dag 12: Tilbage til Khiva og fri eftermiddag
- Dag 13: Hjemrejse fra Urgench

Dag 1: Afrejse fra København til Tashkent

Afgang fra København om aftenen til Tashkent – Usbekistans hovedstad. Vi ankommer næste morgen.

Måltider inkluderet: på flyene

Overnatning i Tashkent: Sato Hotel (eller lignende)

Dag 2: Ankomst til Tashkent og byrundtur

Vi ankommer til Tashkent om morgenen og kører til hotellet. Vi hviler indtil frokost, hvorefter vi tager på byrundtur. Der er ikke meget af den gamle by bevaret, da Tashkent oplevede et altødelæggende jordskælv i 1966.

En del blev dog genopbygget, og vi skal se de historiske hovedattraktioner: Hazrat Imam Plads med Kaffal Sashi Mausoleum og Barak-Khan Madrassah (islamisk akademi), hvor Uthman-koranen – verdens ældste koran – opbevares. Vi ser også Juma Moske, Tillya Sheikh Moske og Kukeldash Madrassah, og vi oplever folkelivet og stifter bekendtskab med lokale produkter på Chorsu Bazar.

Hvis der er tid, ser vi også Mustaqillik (Uafhængighedspladsen), Amir Timur Plads eller en af Tashkents fint dekorerede metrostationer.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Tashkent: Sato Hotel (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 3: Med højhastighedstoget til Samarkand (300 KM / 2 timer)

Efter morgenmaden kører vi til stationen og tager med højhastighedstoget "Afrosiab" til Samarkand. Vi kan ikke tjekke ind før om eftermiddagen, så umiddelbart efter ankomst starter vi med den guidede bytur i en af verdens ældste og mest interessante byer.

Samarkand. Bare navnet klinger eksotisk og bringer tankerne tilbage til Silkevejens storhedstid. Byen var hovedstad i Timurriket i 1300-tallet og er spækket med imponerende monumenter og vidunderlig arkitektur fra denne periode.

Vi har næsten to hele dage i denne spændende by. Vi begynder med et besøg i det storslåede Gur-Emir-mausoleum, hvor Usbekistans store helt, Emir Timur (1336-1405) – også kaldet Timur Lenk – endte sine dage. Det er et meget smukt, guldbeklædt mausoleum, hvor også Timurs mandlige slægtninge ligger begravet.

Herefter spiser vi frokost, hvorefter vi besøger den ikoniske Registan-plads, som er blevet symbolet på Samarkand og hele Usbekistan. I de tre smukke, tidligere madrassaer, kan man i dag opleve fine kunsthåndværksteder og udstillinger.

Vi spadserer fra Registan-pladsen til Bibi-khanum Moskéen med den enorme kuppel, og vi slår et smut gennem Siab Bazar, som ligger lige ved siden af.

Herefter kører vi til hotellet og tjekker ind, hvorefter vi kan gå ud og spise aftensmad.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Samarkand: [Arba Hotel](#) (eller lignende)



PANORAMA TRAVEL

Dag 4: Sagnospundne Samarkand!

Dagen er afsat til flere af byens store seværdigheder. Vi begynder med at køre ud til et værksted i udkanten af byen, som demonstrerer, hvordan man laver "silkepapir" efter de gamle metoder.

Vi fortsætter til det interessante Ulugh Beg Astronomiske Observatorium. Ulugh Beg var Timurs bedstefar og en meget anerkendt astronom og videnskabsmand. Han var desuden fortaler for kvinders ret til undervisning, men dette samt hans store interesse for videnskab fremfor statskundskab og religion gav ham flere magtfulde modstandere, og det førte i den sidste ende til hans fald.

Shah-i-zinda Ensemblet er næste punkt på programmet og en af Samarkands største seværdigheder. Det er en allé af fine mausoleer fra 11. – 19. århundrede.

Herefter besøger vi den gamle bosættelse Afrosiab – forløberen til byen Samarkand – med tilhørende museum.

Inden aftensmaden er der mulighed for at komme i stemning og tage med til vinsmagning på "Hovrenko Wine Factory". Efter en kort introduktion til vinhuset smager vi på syv vine (halvtørre til søde), to typer "cognac" og en "balsam". (**NB:** tillæg for vinsmagning).

Vi spiser til aften i et lokalt hus hos en usbekisk familie. Det er en form for lokal familierestaurant.

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad

Overnatning i Samarkand: [Arba Hotel](#) (eller lignende)

Dag 5: Via Gijduvan til Bukhara (280 KM / 4½ time)

Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Bukhara. Undervejs gør vi holdt i den lille by Gijduvan, som er kendt for sin fine keramik. Vi besøger den lokale keramikermesters hus og beundrer hans keramiske værker. Her spiser vi også frokost, hvorefter vi fortsætter til Bukhara.

Bukhara er en anden af Usbekistans berømte Silkevejsbyer, hvor vi også har to overnatninger. Engang var det Centralasiens helligste by, og Bukhara blev desuden en vigtig handelsstation. Byen er mindst 2000 år gammel og har hundredvis af historiske monumenter. Den er en af Centralasiens bedst bevarede og mest charmerende byer.

Ved ankomst tjekker vi ind på vores hotel i den gamle bydel. Herefter introduceres bycentrum med de gamle handelskuper, det jødiske kvarter og den hyggelige dam, Lyabi Hauz, med de ældgamle morbærtræer, hvor man også kan vælge at spise aftensmad. Der er formentlig lidt tid på egen hånd. De gamle handelskuper har ligget her siden Silkevejens storhedstid og fungerer stadig i dag som basarer og falbyder alt fra tæpper, krydderier og miniaturemalerier til musikinstrumenter og silketørklæder.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Bukhara: Labi Rud Hotel (eller lignende)

PANORAMA TRAVEL

Dag 6: Højdepunkter i Bukhara og tid på egen hånd

Vi skal på opdagelse i den gamle by blandt kupler og lerklinede huse. Vi begynder med det meget charmerende, lille Samanis Mausoleum, hvorfra vi spadserer til Bolo-Khauz Moskéen med de fine træudskæringer. Ved siden af ligger det imponerende citadel, som vi også skal opleve. Her boede emiren af Bukhara, indtil bolsjevikkerne erobrede byen og gjorde en ende på Bukhara-emiratet i 1920.

Vi spiser frokost hos en gæstfri familie, som viser os, hvordan de berømte *suzani* - orientalsk silkebroderi - bliver til.

Herefter fortsætter vi byrundturen i Bukhara (til fods). Vi besøger Bukharas vartegn, Kalyon Minaret, som er 48 meter høj og stammer fra år 1127. Vi ser naturligvis også den tilhørende moské, som er lidt yngre, samt Miri Arab Madrassa lige overfor, der stadig fungerer som skole. Undervejs fortæller lokalguiden og rejselederen om byens rige historie krydret med sjove anekdoter.

Resten af eftermiddagen er på egen hånd til at gå på opdagelse i gamle Bukhara og shoppe i basaren.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Bukhara: Labi Rud Hotel (eller lignende)



Dag 7: Gennem ørkenen til Khiva (440 km / 7 timer)

Vi stiger ombord i vores bus og sætter kursen mod Usbekistans tredje, spændende karavaneby. Vi kører gennem Kyzyl-Kum - den røde ørken. Det er et øde og dramatisk landskab, hvor monotonien fra tid til anden brydes af områder med bomuldsmarker.

Turen vestpå gennem ørkenen er lang, men vejens tilstand er god, og fantastiske Khiva venter forude. Undervejs ser vi sikkert mænd på æsler, høje popler og tamarisk (lyngbusk). Små boder med vandmeloner og granatæbler sætter lidt kulør på

PANORAMA TRAVEL

ørkenlandskabet. Vi ser også et andet ansigt af Usbekistan; sovjettidens forurenende industriområder med prustende skorstene anes i horisonten, og forladte bygninger ligger spredt omkring i landskabet.

Ved ankomsten til Khiva tjekker vi ind på vores hotel i den gamle bydel. Herefter er der nok lidt tid på egen hånd.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Khiva: [New Star Khiva Hotel](#) (eller lignende)

Dag 8: Charmerende Khiva

Khiva ligger nær grænsen til Turkmenistan syd for Amur Darya (Oxus-floden) i et frugtbart delta. Byen er i dag delt i to – den gamle, attraktive del inden for ringmuren og den moderne udenfor. Der bor få mennesker i den gamle bydel. Historien er så nærværende, at man tydeligt fornemmer den, når man går gennem de smalle gader.

Den gamle bydel, Ichan Kala, er et imponerende eksempel på centralasiatisk arkitektur og meget velbevaret. Khiva var en af Silkevejens vigtige karavanebyer blandt andet på grund af dens strategiske beliggenhed mellem to ørkener. Den tykke ringmur er seks kilometer lang, og indenfor fandt Turkestans største slavemarked sted. Slavehandelen stoppede så sent som 1873, da russerne annekterede khanatet. Khivas khan var en tidstypisk despot og skyede ingen midler for at udrydde sine fjender.

Khivas seværdigheder ligger skulder ved skulder og kan let opleves til fods, da den gamle bydel ikke er så stor. Om formiddagen besøger vi Islam Khodja med den mindste madrassa og den største minaret, Pahlavan Makhmuds mausoleum og citadellet.

Efter frokost oplever vi Tash Khouli Palads med haremsgemakkerne, emirens ceremonihal og Muhammad Amin Khan-madrassaen, den lille, tykke minaret Kalta Minor, samt den 1.000 år gamle fredagsmoské, Juma.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Khiva: [New Star Khiva Hotel](#) (eller lignende)

Dag 9: Ørkenslotte, Ørkenens Louvre og Nukus (170 km)

Vi forlader Khiva og kører nordpå til Nukus. Undervejs har vi et par stop for at opleve et par af de utallige, ældgamle ørkenslotte, som ligger spredt ud over denne vestligste og meget fascinerende del af Usbekistan, også kaldet Karakalpakstan ("De sorte hattes land").

Fra omkring 500 f.Kr. til 500 e.Kr. var Karakalpakstan et blomstrende landbrugsområde understøttet af omfattende kunstvanding. Karakalpak-folket var dog oprindeligt nomadiske hyrder og fiskere. Det var strategisk vigtigt territorium og voldsomt omstridt,

PANORAMA TRAVEL

som det ses af de mere end 50 fæstninger, der blev bygget her. Karakalpakstan blev afstået til det russiske imperium af Khiva-khanatet i 1873.

Under sovjetisk styre var det et autonomt område, før det blev en del af Usbekistan i 1936 som Karakalpak ASSR. Regionen var formentlig på sit mest velstående i 1960'erne og 1970'erne, da kunstvandning fra Amu Darya blev udvidet for at øge produktionen af bomuld og grøntsager.

Imidlertid har fordampningen af Aralsøen i dag gjort Karakalpakstan til en af Usbekistans fattigste regioner. Regionen lider under omfattende tørke, dels på grund af klimamønstre, men også i høj grad fordi floderne Amu Darya og Syr Darya for det meste er omdirigeret i de østlige dele af Usbekistan. Afgrødesvigt har frataget tusindvis af mennesker deres vigtigste indtægtskilde, og mangel på rent drikkevand har skabt en bølge af infektionssygdomme.

Vi besøger ørkenslottene Ayaz Kala (indefra) og Toprak Kala (udefra), som begge ligger på bakketoppe med fin udsigt over det dramatiske landskab.



Ved ankomsten til Nukus besøger vi hovedattraktionen [Nukus State Museum of Arts](#), også kaldet "Ørkenens Louvre". Museets samling er på over 82.000 værker og omfatter bl.a. en af verdens største samlinger af sovjetisk avant garde-kunst men også den specielle form for socialrealistisk kunst, der blev forherliget af sovjetstaten. Samlingen er al for stor til at alle værker kan udstilles på en gang. Udstillingen varierer således fra år til år. Selve samlingen har i sig selv en spændende historie og skyldes én mand, Igor Savitsky, som museumsguiden kan fortælle nærmere om.

PANORAMA TRAVEL

NB: Hvis ikke man ønsker at besøge museet, kan man gå en tur i byen, hygge sig på en café eller bare slappe af på hotellet. Entréen til museet er ikke inkluderet i rejsens pris.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Nukus: Pana Hotel (eller lignende)

Dag 10: Øde landskaber ved Aralsøen (ca. 400 KM)

Vi starter tidligt, da vi har en lang men meget spændende dag foran os. Vi går ombord i vores firhjulstrækkere og sætter kursen mod Aralsøen. De næste par dage er et sandt eventyr og "road-trip", hvor vi oplever de afsidesliggende områder omkring Aralsøen.

Dagen byder på øde, dramatiske landskaber og en spændende historie. Vi kører via Kungrad nordpå til Ustyurt-plateauet og Sudochye Sø. Det er det største indre vandreservoir for Amu Darya. I baggrunden rejser Ustyurt-plateauet sig. Indtil Amu Darya gjorde Sudochye-søen fuld, var den forbundet til Aralsøen gennem en kanal.

Tidligere var Sudochye-søen det største indre vandreservoir med et vandspejl på 350 kvadratkilometer og en dybde på op til 3 meter. I dag er søen blevet mere lavvandet og er opdelt i flere mindre søer.

Intensiv tilbagetrækning fra Amu Darya resulterede i en betydelig udtørring af dens delta, og snart mistede søen sin landbrugsmæssige betydning. I øjeblikket er tilstrømningen genoprettet. Sudochye-søen var til tider fyldt op, og i nogle perioder var det endda planlagt at overføre noget af vandet til den vestlige Aralsø. På nuværende tidspunkt ligger Sudochye 80-85 km fra Aralsøen.

Området er dækket af små buske og salt, og jorden er plettet af en række forskellige teksturer og farver. I dag er den mere lavvandede sø et yndet opholdssted for fugle. Hist og her flokkes trækfugle til lavvandet. For dem har Sudochye altid været et hvilested på vejen under sæsonbestemte migrationer. I 2014 ved den østlige udkant af Sudochye blev der fundet en koloni af flamingoer med 7000 voksne fugle.

Vi spiser vores medbragte frokost i den forladte landsby, Urga, som var den første russiske beboelse i dette område. Landsbyen ligger ved Sudochye.

Herefter fortsætter vi til Aralsøen og vores lejr, hvor vi spiser aftensmad. Denne nat skal vi bo i jurter som nomader midt i dette forunderlige og øde landskab, og det er en fantastisk oplevelse. Jurterne deles af max. fire personer, og de er udstyret med lave senge inkl. sengetøj, håndklæde, puder og tæpper samt en varmeovn, hvis natten er kold. Der uddeles ekstra tæpper efter behov. Lejren har tre toiletkabiner og to brusekabiner. I fællesområdet er der desuden liggestole, borde og stole og en bålplads.

Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad

Overnatning ved Aralsøen: jurt-lejr

PANORAMA TRAVEL

Dag 11: Rustne skibe i ørkenen og retur til Nukus (ca. 400 KM)

Vi spiser morgenmad i lejren, hvorefter vi kører tilbage mod Nukus med flere stop undervejs. Vi passerer nogle smukke ørkenkløfter, hvor vi har foto-stop og nyder det specielle landskab.

Vi fortsætter til Muynak hen over den tidligere søbund. I Muynak besøger vi den berømte "Skibskirkegård", hvor rustne skibe ligger i støvet, hvor der engang var vand. Muynak ligger i dag cirka 75 kilometer fra vandet. Vi besøger også Kulturhuset i Muynak, hvor vi oplever værkerne af kunstnerne F. Madgazin og R. Matevosyan, som plejede at afbilde Aralsøen og floden Amu-darya.



Vi spiser frokost i det traditionelle gæstehus i Muynak. Herefter kører vi tilbage mod Nukus. Inden ankomst besøger vi nekropolen Mizdakhan, som består af en række smukke og interessante mausolæer, samt en masse nyere grave.

Mizdakhan er et arkæologisk område, der formentlig blev grundlagt i det 4. århundrede f.Kr. Engang var det den næststørste by i regionen Khorezm efter Konye Urgench. En lokal legende siger, at det er Adams gravsted, hvilket kan forklare Mizdakhans hellige status i oldtiden. Mizdakhan blev bygget tæt på en ældre by af ildtilbedere; formentlig praktiserede de zoroastrianisme. I middelalderen flettede zoroastriske og islamiske traditioner sig sammen, som det fremgår af udgravninger.

Mizdakhan blomstrede indtil det 14. århundrede, hvor Timur ledte tre kampagner mod Khorezm. Han angreb Mizdakhan og lagde den i ruiner, og som følge heraf blev byen

PANORAMA TRAVEL

affolket og udelukkende brugt som gravsted. De fleste af de mausoleer og den lille moské, som er synlige i dag, stammer fra denne periode.

Vi ankommer til Nukus sidst på eftermiddagen og tjekker ind på samme hotel som sidst.

Måltider inkluderet: morgenmad og frokost

Overnatning i Nukus: Pana Hotel (eller lignende)

Dag 12: Tilbage til Khiva og fri eftermiddag (170 KM / 3 timer)

Efter morgenmaden kører vi med bus tilbage til Khiva, hvor vi ankommer til frokosttid. Eftermiddagen er på egen hånd til at nyde lidt mere af denne charmerende by.

Om aftenen mødes vi til afskedsmiddag på en dejlig restaurant.

Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad

Overnatning i Khiva: [New Star Khiva Hotel](#) (eller lignende)

Dag 13: Hjemrejse fra Urgench (35 KM / 45 min.)

Tidligt om morgenen kører vi til lufthavnen i Urgench. Vi ankommer til København om eftermiddagen. Vores fantastiske eventyr langs Silkevejen er slut for denne gang.

Pris: se panoramatravel.dk

Inkluderet

- Fly København - Tashkent / Urgench - København
- Hotelpakke STANDARD: gode, centrale 3* hoteller i delt dobbeltværelse
- Halvpension dag 2-9 og 11-12
- Helpension dag 10
- Morgenmad (kun) dag 13
- Alle entréer ifølge programmet
- Transport i egen bus med aircondition ifølge programmet
- Transport dag 10-11 i firhjulstrækkere mellem Nukus og Aralsøen (begge veje)
- Togbillet Tashkent - Samarkand
- Engelsktalende lokalguide
- Dansk rejseleder med godt kendskab til Silkevejen

PANORAMA TRAVEL

Ikke inkluderet

- Afbestillings- og rejseforsikring
- Visse måltider
- Drikkevarer til måltider udover vand
- Vinsmagning
- Entré til Nukus State Museum of Arts
- Drikkepenge til guide og chauffør
- (Tillæg for enkeltværelse)

