

Sri Lankas natur og kultur

Har du oplevet verdens største dyr tage et dybt åndedrag inden det dykker? Set den plettede majestætiske leopard? Eller måske oplevet buddhistiske templer og smukke teplantager? Hvis ikke, så er det alt sammen kerneoplevelser på denne fantastiske rejse til Sri Lanka. Rundreisen i landet, som har en utrolig rig kultur og natur, tager os fra byerne til bjergene, til havs, på stranden og i junglen. Vi skal på en rejse gennem Sri Lankas mere end 2000 år gamle historie, hvor vi mærker roen i de buddhistiske templer, køre med tog ad de gamle transportruter, vandre i bjergene, spejde efter blåhvaler i Det Indiske Ocean og meget mere. Ja, alt er virkelig med på denne rejse! Også komforten er i top. Vi skal bo på lækre, traditionsrige hoteller i byerne, i luksuriøse safaritelte i nationalparker, og på et dejligt hotel helt ned til stranden i Mirissa.

Velkommen på en utrolig alsidig rejse til den grønne ø!

- *Tag på jeepsafarier efter elefanter og leoparder*
- *Bo i luksuriøse teltlejre midt i naturen og på flotte hoteller ud til Det Indiske Ocean*
- *Tag på opdagelse i fortet Lion's Rock - en UNESCO kulturarv*
- *Besøg primatprojektet i Pollanaruwe*
- *Sug Knuckles-bjergkædens fantastiske skønhed til dig på vandretur i bjergene*
- *Stig på toget og oplev betagende udsigter og historiske vingesus*
- *Lær hvordan den verdenskendte Ceylon-te dyrkes og bearbejdes*
- *Oplev jordens største dyr, blåhvalen, fra båd på spændende hvalsafari*

Dag 1: København - Colombo

Afrejse mod Colombo.

Dag 2: Ankomst til Colombo

Når vi ankommer til Colombo, bydes vi velkommen af vores lokale guide og kører til Negombo lidt længere oppe ad kysten. Vi starter vores program med en lille byrundtur i Negombo. Hollænderne erobrede byen fra portugiserne i 1640, tabte den igen samme år, og generobrede byen igen i 1644. Briterne erobrede den så i 1796 uden videre besvær. Negombo var en af de vigtigste kilder til kanel under den hollandske æra, og byen indeholder stadig masser af spor fra europæernes tilstedeværelse.

Efter byrundturen kører vi til vores hotel, som også ligger i Negombo. Eftermiddagen er afsat til at slappe af efter den lange rejse, så vi er veludhvilede til en tidlig start dag 3.

Overnatning på hotel i Negombo: St. Lachlan (www.stlachlanhotel.com/)

PANORAMA TRAVEL

Dag 3: Negombo – Wilpattu (150 km – 3½ time)

Vi starter med at besøge det lokale fiskemarked tidligt om morgenen for at få et indblik i det liv og mylder, der er forbundet med disse markeder. Alverdens eksotiske fisk skifter hænder fra fiskerne til mellem-handlere og videre til restauranter og lokale. Efter at have udforsket markedet vender vi tilbage til hotellet for at spise morgenmad. Herefter går turen mod Wilpattu Nationalpark.

Wilpattu Nationalpark er den største af sin slags i hele Sri Lanka. Parken er hjem for mange naturtyper og var den første af sin slags til at åbne i Sri Lanka, og derfor har den også en rig historie. Parken er et rigtigt godt sted at opleve nogle af Sri Lankas mange dyrearter. Den er det foretrukne sted for naturentusiaster at observere både leoparder og læbebjørne på grund af sin store bestand. Derudover har parken også en rigtig sund bestand af både asiatiske elefanter, vandbøfler, sambarhjorte og axishjorte for ikke at nævne et væld af fuglearter. Wilpattu har fået sit navn på grund af de mere end 60 søer (willus), som er en af de primære årsager til den rige flora og fauna i parken. Det er virkelig en sand asiatisk safarioplevelse af første klasse, der venter os i dag. Vi har specifikt valgt Wilpattu Nationalpark i stedet for den mere kendte Yala Nationalpark, da der kommer færre turister til Wilpattu, og chancen for at se den sky leopard er lige så stor i Wilpattu som i Yala. Her har vi bare naturen mere for os selv!

Efter frokost skal vi på vores første jeepsafari i parken og forhåbentlig se flere af de spændende dyr. Vi vender tilbage til vores camp omkring kl. 18 og spiser aftensmad under åben himmel til lyden af naturen.

Vi skal overnatte i luksustelte i Big Game Camp, som ligger lige op ad nationalparken, og vi har derfor de bedste forudsætninger for at blive i parken så længe så muligt. Tilsvarende har vi på safarituren dag 3 mulighed for at være nogle af de første i parken.

Overnatning i luksuriøs teltlejr i Wilpattu: Big Game Camp (www.srilankabiggamesafaris.com/)

Dag 4: Wilpattu National Park

Vi starter dagen med en tidlig morgensafari i Wilpattu Nationalpark for at se efter flere af parkens 30 registrerede pattedyrsarter og flere farvestrålende fugle såsom biædere, ibis, krikænder, storke og isfugle. Parken åbner kl. 06 og der er vi klar til at køre ind. Vi vender tilbage til vores camp om formiddagen omkring kl. 10 for at få sen morgenmad.

Resten af dagen er afsat til afslapning, eller der er mulighed for at tilkøbe endnu en safaritur i Wilpattu om eftermiddagen (575 kr per person, bestilles i forbindelse med booking).

Vi nyder aftenen med bål og den sidste nat i denne skønne safari teltlejr.

Overnatning i luksuriøs teltlejr i Wilpattu: Big Game Camp (www.srilankabiggamesafaris.com/)

PANORAMA TRAVEL

Dag 5: Wilpattu – Sigiriya (110 km - 3 timer)

Efter morgenmaden går turen mod Sigiriya. Vi stopper på vejen ved Thambutthegama Economic Center, som er et engrosmarked for grøntsager og frugter. Her oplever vi det brede udvalg af tropiske frugter og grøntsager. Markeder er desuden altid et godt sted at møde de lokale og opleve stemningen. Lidt over middag tjekker vi ind på vores hotel. Efter frokost skal vi på en vandretur. Vi vandrer ved den fantastiske Sigiriya Rock Fortress (også kendt som "Løveklippen"). Sigiriya er optaget på UNESCOs verdens-kulturarvsliste og ikke uden grund! Sigiriya er absolut et af Sri Lankas arkitektoniske vidundere, og med sin omkring 200 meters højde er der en fantastisk udsigt over velbevarede gamle haver, huler og terrasser, der vidner om en rig historie. Stedet har været brugt som fort, og det er bygget med form som en løve - deraf navnet.

Ved trappeopgangen til toppen mødes man af to kæmpe løvepoter, som var en del af den forbudte indgang til det øverste palads. Med et areal på næsten to hektar var det fine rammer for et kongepalads, og Kong Kasyapa boede da også her i Sigiriya i omkring 20 år. I paladset er kongegulvene stadig synlige, det samme gælder tronen og kongens personlige badepool. På vandreturen op til det øverste palads går vi forbi gamle fresker, som kan dateres helt tilbage til det 5. århundrede. *Apsaraer* eller "himmelske nymfer" pryder indhakkene i en af væggene, og man mener at de repræsenterer kong Kasyapas konkubiner. Besøgende har gennem århundrederne beundret disse sarte piger og har skrevet deres kærlighedsdigte på "Spejlvæggen". Graffiti er blevet dateret til mellem det 6. og 14. århundrede, og mange er blevet oversat og afslører ægte følelser af kærlighed ved at se apsaraernes æteriske skønhed.

Vi har to overnatninger på hotel i skønne omgivelser.

Overnatning på hotel i Sigiriya: Saunter Paradise (www.saunterparadisehotel.com)

Dag 6: Sigiriya – Polonnaruwa – Sigiriya (60 km – 1½ time hver vej)

Efter en dejlig morgenmad skal vi på en vandretur med vores lokale guide for at se og lære om livet for de lokale i området. Her skal vi møde lokalbefolkningen i øjenhøjde. Efter besøget i lokalsamfundet, skal vi besøge Primate Center Eco Lodge og opleve nogle af Sri Lankas abearter. Netop dette sted var inspirationen til Disneyfilmen "Monkey World". I området omkring centret findes der tre forskellige arter af aber, både langurer og makakker. Vi skal observere aberne og lære om den komplekse sociale struktur, der findes i flokkene, samt observere deres naturlige adfærd. Stedet drives både som en attraktion for besøgende men også som et forskningscenter for primatadfærd.

<http://www.primates.lk/human-family-meets-monkey-family/>

Om aftenen besøger vi en af Sri Lankas gamle byer. Polonnaruwa er en af Sri Lankas gamle hovedstæder (og en del af den berømte "Kulturelle Triangel"). Det mest berømte symbol på denne hovedstad er det imponerende og stemningsfulde Gal Vihara-tempelkompleks, hvor tre kolossale granitstatuer af Buddha hviler. Det var kong Parakramabahu, der lavede Polonnaruwa med sine massive bygninger, og et 2500

PANORAMA TRAVEL

hektar lavvandet reservoir kaldet Parakrama Samudra ("Parakrama-havet"). Selve byen er opdelt i en ny og gammel bydel med imponerende flotte og velbevarede ruiner. På grund af det forholdsvis kompakte layout, de flade omgivelser og velholdte veje kan ruinerne let udforskes til fods eller på cykel.

Vi ankommer til vores hotel sidst på dagen og spiser aftensmaden her.

Overnatning på hotel i Sigiriya: Saunter Paradise (www.saunterparadisehotel.com)

Dag 7: Sigiriya - Knuckles (90 km - 2½ time)

Efter morgenmaden kører vi mod Knuckles-bjergkæden og besøger stenhuletemplet Dambulla på vejen. Dambulla, kendt som det "Gyldne Tempel", består af fem huler, der indeholder over 150 billeder af Buddha. De er blevet dateret helt tilbage til 1. århundrede f.Kr., da kong Valagambahu søgte tilflugt her. Den anden hule, den mest udførlige og mest spektakulære af de fem, er den største og er 57 meter lang, 25 meter bred og 7 meter høj. Der er en stor, liggende Buddhastatue og statuer af to konger - nemlig Valagambahu, der først søgte tilflugt her og opførte de fleste af konstruktionerne, og derefter Nissankamalla, som senere tilføjede mere arbejde til templet. I midten af denne hule er der en stor beholder til at samle vandet, der drypper fra stenloftet selv under tørsæsonen. Dette sted er værd at besøge ikke kun for huletemplet men også for den smukke udsigt over landskabet, da hulerne er placeret omkring 150 meter over det omkringliggende terræn.

Om eftermiddagen ankommer vi til vores hotel og tjekker ind.

Overnatning i Knuckles: Alki Bungalow

Dag 8: Smuk natur i Knuckles-bjergene

Vi sørger for at morgenmaden lægger en god bund, så vi er klar til dagens vandretur. Vi skal nemlig vandre omkring 3-4 timer i Knuckles-bjergkæden. Knuckles er et naturreservat, som vil begejstre selv de mest garvede naturelskere. Bjergkæden er hjem for mange endemiske arter af både planter og dyr. Endemisk betyder, at det er det eneste sted i verden de kan opleves. Man deler bjergkædens skove op i tre forskellige typer, og de højeste toppe i bjergkæden er over 900 meter høje. En vandretur i Knuckles Naturreservat er den perfekte måde at opleve den mangfoldige og endemiske natur, samtidig med man nyder fantastiske udsigter og får frisk bjergluft.

Efter vandreturen vender vi tilbage til vores hotel. Eftermiddagen er afsat til velfortjent afslapning efter formiddagens aktiviteter. Har man mere energi, kan man også gå på opdagelse i området på egen hånd.

Overnatning i Knuckles: Alki Bungalow

PANORAMA TRAVEL

Dag 9: Knuckles – Kandy (60 km - 2½ time)

Efter morgenmaden kører vi mod Kandy, hvor vi skal besøge Tandens Tempel. Det verdenskendte tempel (Sri Dalada Maligawa) kan dateres tilbage til det 16. århundrede, selvom de fleste af de nuværende bygninger er fra det 19. århundrede. Udråbt som det vigtigste objekt i den buddhistiske verden, er buddhistandens hellige relikvie indhyllet i templet. Det blev bragt til Sri Lanka fra Indien for 2500 år siden, og det siges, at besidderen af relikviet havde ret til at styre landet. Relikviet bevares i en guldskrin og opbevares under høj bevågenhed i det indre kammer.

Tempelkomplekset består af talrige bygninger, hvoraf de fleste er indrettet med malerier og udsmykninger, der skildrer Buddha. Sri Dalada Maligawa er et religiøst centrum rig på historie og tradition, hvor den daglige tilbedelse er en farverig og glædelig måde at starte dagen på. Flere gange i løbet af dagen afholdes forskellige tjenester og det store antal tilbedere, der er til stede, viser med al tydelighed, at buddhister er meget hengivne over for det hellige tandrelikvie. Nervepirrende traditionelle trommer kan høres fra det Indre Kammer, der signalerer at den ceremonielle åbning af vinduet til offentligt skue af kisten med relikvierne indenfor er lige ved at begynde.

Vi afrunder dagen med en lille byrundtur i Kandy, så vi kan danne os et indtryk af den smukke by med alle dens udsmykninger. Herefter tjekker vi ind på vores hotel.

Efter aftensmaden skal vi ned på et af byens præsentationscentre og se den kulturelle danseforestilling, som Kandy er så kendt for. Teamet af slagstøjsspillere og dansere tager os på en kulturel rejse, som vi sent vil glemme. Efter forestillingen vender vi tilbage til hotellet.

Overnatning på hotel i Kandy: The Richmond House
(www.therichmondhousekandy.com/eng/index.html)

Dag 10: Kandy – Nuwara Eliya (90 km – 3½ time): teplantager og engelsk idyl

Vi starter tidligt om morgenen med at deltage i et kort buddhistisk ritual, og vi hører om den buddhistiske tro og meditation. Herefter spiser vi morgenmad og pakker de sidste ting sammen på vores værelser. Så går turen mod Kandy togstation, og vi skal nyde en fantastisk tur med tog fra Kandy til Nanu Oya, en tur som tager ca. 3½ time. Vi oplever resterne af den bortgåede æra i disse "tidsmaskiner", mens vi nyder fantastiske panoramaudsigter og historiske steder. Togbanen blev opført af briterne i 1800-tallet med det hovedformål at transportere varer, hovedsagelig te fra plantager og importerede varer til oplandet. Vi skal se hvordan de stadig bruger den simple signalmetode med "Single Line Tablets", der i størstedelen af resten verden er et museumsartefakt.

Ved ankomsten til Nanu Oya, bliver vi hentet af vores chauffør og kører videre i bus mod Nuwara Eliya. Resten af dagen står i teens tegn. På vejen stopper vi og ser en rigtig tefabrik, hvor de bearbejder de små, sprøde blade. Ceylon-te er kendt som den absolut bedste te i verden. Teen i Sri Lanka er en af landets største eksportvarer, og at besøge

PANORAMA TRAVEL

en teplantage giver et helt nyt perspektiv på denne ydmyge bryg. Når man kører igennem en plantage, kan man se teplukkere i farvestrålende tøj arbejde hårdt på skråningerne, hvor de frodige buske gror. Med en utrolig behændighed fylder arbejderne flere sække med teblade om dagen. Vi skal opleve hele processen fra at de friske skud forlader planten til de trækker i tekanden. Vi får selvfølgelig også mulighed for at smage de forskellige typer af te, som produceres her, og der vil være mulighed for at købe sin yndlingste med hjem til Danmark – måske netop fra den plantage man selv har stået i!

Efter vi har nydt vores Ceylon-te i skønne omgivelser, fortsætter turen til Nuwera Eliya. Byen ligger i 1868 meters højde og er omgivet af bjergkæder dækket af tætte højlandsskove og teplantager. Nuwera Eliya har omkring 27.000 indbyggere og kaldes i daglig tale for "lille England". Byen er nemlig præget af engelsk arkitektur og oser af britisk landidyl.

Områdets evigt engelske vejr med sæsonbetonede tåger giver ideelle vejrforhold for produktion af en af de bedste kvaliteter af højlandste i verden. Byens sydlige ende er prydet af søen Gregory, hvor høje vandfald bidrager til områdets naturskønhed. Det kølige mousserende klima, med temperaturer fra 10 grader om natten til omkring 20 grader om dagen, er også perfekte vilkår for at dyrke blomster, hvilket byen også er meget kendt for. Området er malerisk charmerende, og det er en oplevelse bare at gå en tur og lade indtrykkene af omgivelserne, plantagerne, udsigterne og arkitekturen tage én med på en tidsrejse tilbage til den engelske storhedstid.

Overnatning på hotel i Nuwera Eliya: Heaven Seven
(www.heavensevenhotels.com/nuwara-eliya-hotel)

Dag 11: Nuwara Eliya – Udawalawe (150 km – 4 timer)

Når vi har spist morgenmad, går turen mod Udawalawe. Når vi ankommer, starter vi med at tjekke ind på Big Game Camp inden frokost. Kl. 14.30 skal vi på jeepsafari i parken indtil den lukker kl. 18.

Udawalawe Nationalpark ligger omkring 200 km sydøst for Colombo, og spænder over et område på 30.821 hektarer. Parken består mest af tropisk tørskov og modtager omkring 1500 mm regn om året og har en årlig gennemsnitstemperatur på 29,4 grader celsius. Nationalparken er specielt kendt for sine elefanter. Udawalawe har nemlig den største koncentration af elefanter i hele Sri Lanka. Her er registreret omkring 400 elefanter i parken, og det er almindeligt både at se unger og voksne sammen i familieflokke, som fouragerer, bader og leger sammen. Ud over elefanterne er her også mange vandbøfler, sambarhjorte, aber og varaner, og engang imellem ses også leopard. Udawalawe Nationalpark er desuden et sandt mekka for fugleentusiaster. Her er registreret 184 forskellige arter fugle!

Vi vender tilbage til vores camp til aftensmad og bålhygge. Vi har to overnatninger i denne fantastiske lejr.

PANORAMA TRAVEL

Overnatning i dejlig camp i Udawalawe: (www.srilankabiggamesafaris.com/big-game-camp-udawalawe.html)

Dag 12: Udawalawe – støtteprojekt og tempelceremoni

Dagen i dag står i støtteprojektets tegn. Hos Panorama Travel tror vi på bæredygtig turisme og vil gerne bidrage til de lokalsamfund, som vi besøger på vores rejser. Vi skal denne formiddag ud og hjælpe på det lokale projekt, som Panorama Travel støtter. Man kan også vælge at blive i lejren og slappe af. Efter middag vender vi tilbage til vores camp, og så er der fortjent afslapning om eftermiddagen. Vi spiser aftensmad i lejren.

Om aftenen skal vi deltage i en af landsbyens tempelceremonier.

Overnatning i dejlig camp i Udawalawe: (www.srilankabiggamesafaris.com/big-game-camp-udawalawe.html)

Dag 13: Udawalawe – Mirissa (130 km – 4 timer)

I dag skal vi prøve at tilberede vores egen morgenmad – Sri Lanka style! Når vi har spist, kører vi mod kystbyen Mirissa. På vejen stopper vi i en lille landsby, der er særlig kendt for sin keramik. Keramikere i Sri Lanka har typisk et lille skur ved siden af deres hus, og i dette skur foregår det store arbejde. De arbejder med deres materialer på store sivmætter og drejer vaser og andet keramik på manuelt betjente stenhjul, og derefter brænder de deres keramik i rå murstensovne. Den dekorative Sri Lanka-keramik er et oldgammelt eftermæle, som kan dateres helt tilbage til 1000 f.Kr. Ved arkæologiske udgravninger har man fundet sofistikerede begravelsesurner og figurer, som er ældre end øens skrevne historie. Disse sofistikerede artefakter er et bevis på opfindsomheden hos de tidligere beboere på øen.

Vores dejlige hotel ligger lige ned til vandet, og vi ankommer tids nok til at man kan nå en svømmetur og slappe af resten af dagen. Vi har to overnatninger i Mirissa.

Overnatning på lækkert strandhotel i Mirissa: Mandara Resort (Lagoon View) (www.mandarahotels.com/mandararesortmirissa)

Dag 14: Mirissa: hvalsafari og strandliv

Denne morgen skal vi tidligt op for at nå ned til havnen i tide til vores hvalsafari. Vi skal sejle kl. 6.45. Det sydlige Sri Lanka er et af de mest kendte steder i verden at opleve verdens største dyr, nemlig blåhvalen. Ud for Sri Lankas sydkyst blandes kolde strømme med varme, og dette giver mulighed for at plankton kan blomstre op, og netop dette gør, at mange arter af hvaler samles her. Specielt blåhvalen med sine op til 30 meters længde og en vægt på 180 ton er virkelig et imponerende syn! Indtil midten af det tyvende århundrede blev stort set alle arter af hvaler fanget og dræbt for mad og olie.

PANORAMA TRAVEL

Det betyder at mange hvaler stadig er truet overalt i verden, selvom jagten på dem for længst er ophørt de fleste steder.

November til april er det absolut bedste tidspunkt at tage på hvalsafari i Sri Lanka. Det koldere vejr på den nordlige halvkugle får hvalerne til at søge til de tropiske vande i Det Indiske Ocean. Vi kan være heldige at observere alt fra Brydeshvaler, kaskelothvaler, pukkelhvaler og naturligvis blåhvaler. Ja selv spækhuggere ser man engang imellem i havet ud for Mirissa. Ud over de store hvaler er Det Indiske Ocean også hjem for flere arter af de mindre tandhvaler, nemlig delfinerne. Disse legesyge og yderst intelligente dyr søger ofte helt tæt på skibene for at undersøge hvad det er for noget. Så her er også gode chancer for at se delfiner på helt tæt hold og tage gode billeder.

Når vi vender tilbage til havnen i Mirissa kører vi tilbage til vores hotel, hvor man kan nyde det sidste af eftermiddagen og gå en tur ved stranden.

Overnatning på lækkert strandhotel i Mirissa: Mandara Resort (Lagoon View)
(www.mandarahotels.com/mandararesortmirissa)

Dag 15: Mirissa – Colombo lufthavn (180 km – 3½ time)

Hele formiddagen har vi til at nyde den sidste svømmetur i Det Indiske Ocean, en sidste gåtur langs stranden, eller bare suge de sidste indtryk til sig over en kop te. Vi tjekker ud af hotellet kl. 12 og kører mod Galle, hvor vi skal besøge det gamle fort. Fortet, som både har været portugisisk og hollandsk, blev bygget i 1588 og er i dag anerkendt som en kulturel arv under UNESCO.

Vi forsætter mod Colombo, hvor vi skal på en kort byrundtur. Herefter kan vi afhængig af vores flyafgang spise afskedsmiddag eller bare et let måltid eller en snack, inden vi kører mod lufthavnen for at vende tilbage til Danmark.

Dag 16: Hjemkomst til København

PRIS: se hjemmesiden

Prisen inkluderer

- Flybillet København-Colombo retur
- Privat transport ifølge programmet
- Indkvartering og måltider ifølge programmet (halvpension)
- Alle entréudgifter til nationalparker
- Hvalsafari (i stor båd med god plads og max. 45 passagerer)
- Jeepsarier som beskrevet i program
- Dansk rejseleder (på grupperejser)
- Engelsktalende lokal guide (på grupperejser)

PANORAMA TRAVEL

Ikke inkluderet

- Drikkevarer
- Visse måltider ifølge program
- Drikkepenge til lokale guider
- Afbestillingsforsikring
- (Evt. eneværelsestillæg)

Praktisk information

Passet skal være gyldigt i 6 måneder efter hjemrejse.